

"Uluslararası Yahudi Soykırımı (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış'ın Mesajı

26 Ocak 2012

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Yahudi Soykırımı (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Bağış, mesajında şu satırlara yer verdi:

"20. yüzyıl maalesef büyük dramlarla, acı olaylarla adını insanlık tarihine yazdıran bir yüzyıl oldu. Bu zaman diliminin en karanlık sayfalarından birini de kuşkusuz Auschwitz'teki toplama kampında Yahudi toplumuna yapılan soykırım oluşturuyor. Bu vesile ile bütün soykırım kurbanlarını rahmetle anıyor, onların hatırları önünde bir kez daha insanlığa nefret tohumları ekmeye çalışanları lanetliyoruz.

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Yahudi soykırımı kurbanlarını anma etkinliklerine Türkiye'den katılan ilk bakan olarak geçtiğimiz yıl ülkemizi bu etkinliklerde temsil etmiş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve o dönem TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı olan Sayın Yaşar Yakış'la birlikte Auschwitz'te bulunmuştum.

Auschwitz'teki o acı hatıra gerçekten de insanlık adına ibret verici bir manzaraya sahipti.

Auschwitz esasen insanlık adına sözün bitti yerlerden birisidir.

Kapıda demir harflerle yazan "ARBEIT MACHT FRE!" yani "ÇALIŞMAK ÖZGÜR KILAR" ifadesinin arkasında soykırım kurbanlarına ait kalıntılar, çocuklardan kalma oyuncaklar, kesik saçlar, ayakkabılar orada yaşanan trajedinin unutulmazlığını simgeliyordu.

Açıkçası oradaki manzarayı görünce Auschwitz'e ait bilinen, okunan, duyulan, izlenen veya yazılan ne varsa hepsinin yaşanan acıları ifade etmekte kifayetsiz kaldığını anladık.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın antisemitizmi insanlık suçu olarak kabul eden yaklaşımının Yahudi soykırımına neden olan ırkçı ve hastalıklı zihinlere verilmiş en anlamlı tepki olduğunu Auschwitz'teki acı tabloyu görünce daha iyi anladık.

Bugün maalesef Auschwitz'ten gerekli dersleri almayanların Avrupa'da o acı tarihi tekerrür ettirme tehdidi oluşturduğuna üzülmeye şahit oluyoruz.

Auschwitz'e bir meydan okuma olarak, bütn insanlıęın mitlerini yeniden yeřertmek iin yola ıkan Avrupa Birlięi, bugn ne yazık bařladıęı noktanın ok daha gerisinde kalmıřtır.

Irkılık ve fařizmi krklemeye, insanlıęa yeni nifak tohumları ekmeye ynelik gayretlerin her zaman dıřlanmaya ve bařarisızlıęa mahkm olacaęını mit ediyoruz.

Trk toplumu, yabancı dřmanlıęı ve anti-semitizm duygularından daima uzak olmuřtur. Milletimiz, Musevi kardeřlerimize her zaman kucak amıř, Trkiye'deki Musevi toplumu da kendisini bu toprakların doęal bir parası olarak grmřtr.

Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Bizim topraklarımızda asla nefret tohumları yeřeremez. Bizim medeniyetimizde farklı olana dřmanca yaklařmak kabul edilemez. Bizim inancımıza gre bir insanı ldrmek btn insanlıęı ldrmek gibidir. Bizim inancımızda, hibir milletin dięerine stnlę yoktur.

Bizler hořgry, farklılıkların zenginlięini, yaradılanı yaradandan tr sevmeyi zmsemiř bir medeniyetin mensupları olarak her zaman Auschwitz ve Auschwitz gibi olaylara sebebiyet veren insanlık dıřı yaklařım ve uygulamalara karřı her zaman sesimizi ykseltecek, barıř, hořgr ve diyalog aęrılarımızı haykırmaya devam edeceęiz."