

" Uluslararası Yahudi Soykırımı (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü"

TÜRK MUSEVİ CEMAAT BAŞKANI SAMİ HERMAN 'IN KONUŞMASI

26 OCAK 2012

Tren durmuş,birden kapılarımız açılmıştı.

Herkes insin . Her şeyi vagonda bırakın. Çabuk

Erkekler sola , kadınlar sağa.

Basit,kısa dört kelime

Halbuki annemden ve küçük kız kardeşimden ebediyen ayrıldığım andı.

Bir tutuklu yanıma geldi. Yaşımı sordu. Onbeş yaşındayım dedim.

Hayır onsekiz dedi. Onbeş diye tekrarladım. Budala benim söylediğimi dinle . Sonra elli yaşındayım diyen babama yöneldi.Daha da sinirli bir şekilde Hayır elli değil kırk. Anlamıyor musunuz : Onsekiz ve kırk.

Meşhur doktor Mengele elindeki bageti bazen sola bazen sağa sallıyordu.

Önüneydim bile .Kaç yaşındasın diye sordu :on sekiz , sesim titriyordu.

Sağlıklı mısın. Evet. Mesleğin.Öğrenci olduğumu söylememeliydim herhalde , çiftçiyim dedim.Baget sola doğru gitti.İlk önce yarım bir adım attım, babamın nereye gideceğini görmek istiyordum. Sağa gitseydi onunla birlikte sağa gidecektim. Sopa babam için bir kez daha sola yattı.Hangi yolun zindana , hangi yolun fırına gittiğini henüz bilmiyorduk.Bununla birlikte kendimi mutlu hissediyordum. Babamın yanındaydım

Temerküz kamplarından sağ kurtulan, Nobel edebiyat ödüllü ünlü yazar Elie Wiesel'in ,ülkemizde de yayımlanmış olan Gece isimli anı kitabından.

Sayın Valim ,

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ,

Sayın İstanbul İl Emniyet Müdürüm ,

Dışışleri Bakanlıđımızın temsilcisi Sayın Büyükelçimiz Ertan Tezgör,

Sayın Hahambaşım,

Sayın İlçe Kaymakamlarım ,

Sayın İlçe Belediye Başkanlarım ,

Sayın Başkonsoloslar ,

Diplomatik misyon Sayın Temsilcileri ,

Yüksek öğretim kurumlarımızın Sayın Rektörleri , Sayın Öğretim üyeleri,

Kamu Kurumlarımızın Sayın Yöneticileri

Sivil Toplum kuruluşlarımızın Sayın Başkan ve Sayın Yöneticileri

Basın ve yayın kuruluşlarımızın Sayın Temsilcileri ve Sayın Mensupları

Holocaust 'tan kurtulmuş olan ve bu akşam aramızda bulunan Sayın Lazar Ruso ,
Sayın Luiz Bahar , Sayın Albert Saul ,

Sayın İzi Kastoryano

Hanımfendiler,Beyefendiler

Ülkemizde bu yıl ikincisi düzenlenen Yahudi Soykırımını " Holocaust " u anma törenine değerli katılımınız için Türk Musevi Cemaati adına hepinize teşekkür ediyorum.

Birleşmiş Milletler 2003 yılında , Yahudi Soykırımının her yıl Ocak ayının sonlarında üye ülkelerde anılması için karar alıyor.Amaç , yakın tarihte yaşanan çılgınlıktan,vahşetten ders alınması ve benzerlerinin tekrarını önlemek için gereken duyarlılığın eğitim yolu ile sağlanması.

Geçtiğimiz Cuma günü Berlin'de Wannsee Konferansı'nın 70'inci yıldönümünde, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff konferansın düzenlendiđi villada yaptıđı konuşmada,

"Bu yer ve Wannsee ismi, yaşamaya değer olan ve olmayanın bürokratik bir organizasyonla karara bağlandığı, devlet tarafından organize edilmiş bir kıyımın simgesidir" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Wulff, Yahudilerin yok edilmesi ile ilgili anıların hep taze tutulması gerektiğini belirterek, "Bu inanılmaz ve akıl almaz olayın gerçekleşmiş olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız" dedi ve Wannsee'nin Almanlar açısından bir "utanç yeri" olduğunu ifade etti.

Holocaust'ta , bir buçuk milyonu çocuk olmak üzere 6 milyon Yahudi hayatını kaybetti.

6 milyon Yahudi ve çeşitli ırklardan , Romanlardan , özürllülerden ,yaşlılardan , cinsel tercihleri farklı olanlardan daha milyonlarca kurbanın, ruhlarına saygı duymanın en etkili şekli, insanlığı gelecekte benzer felaketlerden korumak üzere genç nesilleri eğiterek bilinçlendirmektir.

Almanya'da 1933 lerden itibaren yükselen Nazizm ile birlikte merkezi propaganda ile Yahudi düşmanlığı topluma empoze edilmiş ,Yahudiler önce fişlenmiş,sarı yıldızlar takmaya mecbur bırakılmış, gettolarda toplanmıştı.Varşova gettosunda olduğu gibi 3,5 kilometre karelik bir alana 400.000 kişi tıkıştırılmış açlığa ,soğuğa ,yokluğa ,salgın hastalıklara terk edilmiştir.1940 yılında Varsova getosunda Yahudilere sağlanan günlük ortalama kalori 1100 iken , bu rakkam sürekli tedricen azaltılmış ve 1942 yaz aylarına gelindiğinde 200 kaloriye kadar düşürülmüştür.

Bu yaşam koşullarında iki yılda 150.000 kadarı getolarda hayatlarını kaybetmişlerdir. Yaşamayı başaran 250.000 bin kadarı 1942 nin yaz aylarında temerküz kamplarına trenlerle nakledildiler. Nakil tıka basa dolduran yük vagonlarında yapıldı,günlerce su ve yiyecek verilmeyerek hiçbir canlıya reva olmayacak muameleye tabi tutuldular.Vagonda kişi sayısı belli ,aranızdan biri eksilirse hepinizi kurşuna dizeriz şeklinde uyarıldılar.

Bu vagonlara Yahudileri dipçikleyerek sürükleyen , kapılarını sürgüleyen komutanlar ,askerler emir aldıklarını savunacaklardır Nürenberg mahkemelerinde. Günlerdir su içmediği için çıldıracak hale gelmiş birinin karşısında su içen, tasındaki suyu göstere göstere yere döken gaddar insanlar da vardı ; tren bir istasyonda durduğunda

vagonları sulamaya çalışarak akan damlaların içerdekilere birkaç damla hayat vereceğini düşünerek,ekmek somunu atarak kendi hayatını tehlikeye atan hamiyetli insanlar da vardı.Saklanan Yahudi komşularını ihbar edenlerde vardı, hayatı pahasına Yahudi komşu veya dostlarını saklayanlarda vardı.

Raoul Walenberg, Macaristan'da görevli İsveçli bir diplomat. 1944 yılında Macaristan'da on binlerce Yahudi'ye İsveç pasaportu veriyor, ülkeden çıkışlarına kadar sığınma evlerinde onları koruma altına alıyordu. Savaş sonrasında Ruslar tarafından Sibiryaya götürüldüğü biliniyor ama maalesef akıbeti hakkında bilgi alınamıyor. Ne mutlu ki bizimde hayatı pahasına Avrupa'da Türk vatandaşı binlerce Yahudi'yi kurtaran Selahattin Ülkümen, Necdet Kent gibi diplomatlarımız vardı

Birileri bu acıların çekilmesinde fiilen yer almış, itaat etmiş göz yummuş, kıyım planının bir dişlisi haline gelmiş.İnsanlık onuruna öncelik verenler ise doğru olanı ,insanı kurtarmayı, en azından insanın ıstırabını azaltmayı denemişlerdir.

Bu yaşananların dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir din,ırk veya etnik kimlik için tekrarı ihtimalinden kim dehşete kapılmaz ki.

Yarınlarımız için , gelecek nesillerin bu tür tehlikelerden korunması için 1933 ile 1945 yılları arasında olanları gençlerimize,çocuklarımıza eğitim programları içinde öğretmeli , onları uyarmalıyız.

Aynı yaratının evlatlarımızı olduğumuzu , ayırımcılığın , kin ve nefret söyleminin tehlikelerini ,anlatmalıyız. İnsanı sevmeden Tanrı sevgisinin mümkün olmadığını ve hiç bir inancın ve öğretinin, 'Katletmeyeceksin' emrini çiğneyemeyeceğini izah etmeliyiz.

Değerli Dostlar.

Auschwitz'de yakılan çocukların külleri, temerküz kamplarında dökülen kanların oluşturduğu nehirler, insanlığa nefretin yıkıcı, vahşetin bulaşıcı ve insanın içinde sonsuz bir zulüm güdüsü bulunduğu kanıtı, ve yarınlar için bir uyarı olmalıdır.

Geçmiři unutmayarak ve unutturmayarak, yok sayılmasına, azımsanmasına ve nihayet inkâr edilmesine imkân vermeyerek, geleceęe yönelik umutlarla insanlık adına barıř, kardeřlik ve sevgi üretmeye çalışmalıyız.

Tüm insanlar ve insanlık adına "Bir defa daha asla" derken; bu uğurda duyarlılıęı yaratmak için birlikte çaba harcayalım.

Bu anma gününe katkı ve katılımlarından ötürü Dıřıřleri Bakanlıęımıza , aramızda bulunan temsilcileri büyükelçi Sayın Ertan Tezgör 'e ve samimi dostluklarını ve desteklerini her zaman yanımızda hissettięimiz

İstanbul Emniyet Müdürümüz Hüseyin Çapkın'a

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbař'a

Ve Valimiz Sayın Hüseyin Avni Mutlu'ya

Cemaatimiz adına řükranlarımızı arz etmeyi borç biliyorum.